

ענוונותו של הרב

פתרונותו של הרב מן העולם זהה ומאיתנו קשה וכואבת. רבים ההספדים שנישאים בשבחו של הרב ופועלו. אולם, כאשר אני מנסה לנשח מילות פרידה לרב, אני בראש ובראשונה חשה צורך לומר שהרב נפטר כ-אדם במלוא מובן המלאה. ואסביר את דבריו:

באחד משיעורי התנסות, היה עלי להיכנס לכיתה, הידועה בבייה"ס בכיתה שקשה ללמידה בה. מדובר בכיתה, שתלמידיה כונסו מבתי-ספר שונים, רכשו הרגלי למידה שונים והתנהגוויות חברתיות שונות, כך שהשונות בין התלמידים בולטות מאוד ומקשה על ההוראה. הרב בוכрист, שהיה מודע גם הוא לעובדה זו, הבטיח שייעזר לי להתגבר על בעיות סדר ומשמעות בכיתה. ואכן, כך היה. מדי פעם בפעם עבר בין השולחנות והעיר בנים למספריים, טפח על שכם, ליטף, ניסה להרגיע תלמיד חמוש-מוח. והכל בדרך ארץ ובסבלנות. אולם, משగבר הרעש ועירנות התלמידים הלהכה ופחתה בשל מריבות פנימיות (זירות עפרונות זה על זה, קללות וכו') בקש הרב את רשותי לעמוד לפני הכיתה ולרכז את תשומת-לב התלמידים אליו. וכך פתח ושאל את התלמידים: "מי יודע מה זה ראש תיבות של אדם?"

לאחר התיעצות בכיתה הבינו התלמידים שמדובר באברהם, דור ומשה. "ומה המשותף לשלוות האישים האלה?" שאל הרב. התשובות שניתנו מפי התלמידים היו מעניינות ועניניות. שלושתם היו צדיקים, כל אחד מהם פתח דור מנהיגות חדש, את כולם ניסה ה' וכו'. הרב קיבל תשובה אלה, אך בקש מהתלמידים שימושו לשיכו לנשות. רק לאחר שאחד התלמידים אמר שלושתם היו עניים, הפסיק הרב את הדיון כשחיזוק רחוב נסוך על פניו. מיד פתח ו אמר (הנוסח שונה מעט): זהו בדיקת תלמידים. הדבר החשוב ביותר שנדרש מן האדם הוא להיות ענו. בזכות הענוה מגיעים האנשים לגודלה האמיתית. לכן תלמידים, הפסיקו להריעיש ולהתוווכח, הפסיקו ליצור מתחים לא רצויים בכיתה, נסו לוותר זה זהה, הפגינו בגנות. נסו ליישב עניים בצדקה של דרך ארץ וסבלנות, אל תקניתו זה את זה, נסו ללמידה מכל אדם, כבדו את מוריכם, ובטעוני שכך ה' יצליח דרכיכם".

במשך שנות היכרותי את הרב, נראה בבירור שמשפטים אלו ליוו את מסכת חייו בכל צעד וועל. כוח הענוה החוק על לוח ליבו, היה בבחינת "ניר דולק ולעלם אינו חסר", והוא ניסה להעניק מכוח זה גם לנו.

הרב נפרד מאיתנו בשליבנו לב אדם.
ואנו נותרנו לבדנו, אך יש לנו הכוחות שניתנו לנו.

ת . נ . צ . ב . ה .

ויהא מליץ יושר טוב על משפחתו, תלמידיו ועמו.